

VERSCHIJNT WEKELIJKS

Bobo

nr. 28

losse nummers 80 cent
abonneeprijs 65 cent
België 11 F



Bobo en Boemsi zijn op de maat van de muziek aan het dansen. Leuk, hè? In de tekening zijn vier fluitjes verstopt. Kun je ze vinden?

voorleesblad voor peuters en kleuters



Bobo Konijn en zijn

Bobo



1. Kijk, hier staan Bobo en Boemsi, met z'n tweetjes op de stoep voor een groot, deftig gebouw. Het grote gebouw heeft een echte draaideur! „Ik ga wel voorop,” zegt Bobo, als hij de draaideur ziet, „kom jij mij dan achterna?” Boemsi lacht. „Natuurlijk!” zegt ze. „En jij wacht binnen op me, hè?”



2. Ziezo, Bobo is binnen. „Tjonge, wat is het hier deftig, zeg?” zegt Bobo zachtjes, en hij kijkt voorzichtig om zich heen. En nu moet Boemsi nog komen! Ja, daar gaat de draaideur al. Maar wat is dat nu? Daar komt Boemsi, maar... zij loopt door, regelrecht weer naar buiten toe! „Ho!” roept Bobo nog.



3. Die domme Boemsi! Ja, die heeft in de draaideur veel te hard geduwd, en... ze staat nu weer buiten. Boemsi snapt er natuurlijk niets van. „Hee, ik was toch op weg naar binnen?” denkt ze verbaasd. „En nu sta ik weer buiten!” Nee, Boemsi snapt er echt helemaal niets meer van, hoor.



4. Tja, dan maar wéér een keer proberen. Hupsakee, daar gaat Boemsi weer de draaideur in. Maar wat gebeurt er nu? Bobo weet natuurlijk niet, waar Boemsi gebleven is en... gaat ook door de draaideur, naar buiten, om haar te zoeken. Kijk maar eens naar het plaatje wat er gebeurt... ze zien elkaar net niet!



Tante Pieta-Secuur

Oom Slokop

Tante Deur-Dicht

Lees-Voor

vrolijke familie



5. Maar ja, nu staat Boemsi weer binnen, en Bobo is er niet! „Waar is Bobo nu?” pruilt Boemsi. Bobo moet hier toch binnen zijn? Binnen in het gebouw is ook een portier, met een mooie blauwe pet op. En die begrijpt er ook al niets van! Want de draaideur blijft draaien, en hij ziet steeds maar weer andere konijntjes!



6. Maar gelukkig, daar komt Bobo weer, door de draaideur. „Ha, ben je daar, Boemsi!” roept hij blij. Hèhè, ze zijn weer bij elkaar. En dan... lopen ze met z'n tweeën naar de portier toe. „Voor u!” zegt Bobo, en hij geeft het pannetje dat hij al die tijd al bij zich had. „Voor mij?” vraagt de portier verbaasd.



7. „Ja!” lacht Bobo. „Mama heeft gehoord, dat uw vrouw een beet-je ziek is. En nu heeft Mama een pannetje soep gemaakt. Uw vrouw zal het vast wel lekker vinden!” Nu, je begrijpt, dat de portier er erg blij mee is. „Dank je wel!” zegt hij vriendelijk. „Nu zal ze wel weer vlug beter worden, denk ik!”



8. Ziezo, Bobo en Boemsi hebben hun boodschap gedaan. En dan gebeurt er iets leuks. De portier is zo blij met het pannetje soep, dat... ze door de echte koningsdeur naar buiten mogen! Met een deftig gezicht houdt de portier de deur voor Bobo en Boemsi open, en hij neemt zijn pet af. Net echt allemaal!



OOM STUNTEL



1. Vanavond gaat oom Stuntel een echt feestmaal maken! „Mmm... lekkere kippeboutjes met mosterd!” „Ik, meesterkok Stuntel, tover straks een diner om nooit te vergeten!” Maar eerst moet oom Stuntel nog een heleboel lekkers in huis halen. „Kom maar mee, Heintje. Dan gaan we naar de winkel!” roept hij.



2. „Worst! Azijn! Melk! Zo, dat hebben we alvast!” zegt oom Stuntel. „Eh... erwten. Kip zonder erwten smaakt vast niet!” Naast oom Stuntel staat een grote stapel doosjes met erwten. „Die erwten worden vast erg duur. Laten we maar een heleboel doosjes meenemen!” zegt hij. Maar oom wil te slim zijn...



3. „Niet de bovenste doosjes, Heintje. Die staan bovenop omdat ze vlug verkocht moeten worden. Ik pak een paar dozen van onder uit de stapel!” Oom Stuntel gaat op zijn knieën liggen en pakt een doosje. Maar dan gaat de hele stapel wiebelen en de doosjes met erwten vallen op de grond. „Oppassen,” roept Heintje.



4. Maar natuurlijk maakt oom Stuntel weer brokken. De hele stapel met doosjes valt en de erwten rollen over de vloer. O, wat doet oom Stuntel zijn best om rechtop te blijven staan. Hij glijdt uit over de erwten. „Help, Heintje!” roept hij. Maar oom Stuntel zwaait zo wild in het rond dat nog meer dingen op de grond vallen.



gaat boodschappen doen



5. En dan gebeurt het... pats boem! Oom Stuntel valt languit, in de boter-, kaas- en eierenbak! „Oo... wat een vieze vette boel!” roept hij. Zijn hele gezicht en kleren zitten onder de boter. Heintje schrikt er zo erg van, dat hij de stapel doosjes met erwten weer laat vallen. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, glijdt...



6. ... oom Stuntel zoefff! door het gangpad. Zijn broek zit helemaal vol eigeel. „Hou me tegen!” roept hij hard. Wild slaat oom Stuntel met armen en benen in 't rond. Potjes, blikjes en flessen vallen uit de rekken! Dat is me een rommel. Er hangt zelfs een worst om oom Stuntels nek. De winkelbaas schrikt natuurlijk erg!



7. Als oom Stuntel eens kon zien wat hij allemaal deed? Rekken met koekjes, borstels en fruit zijn omgevallen. En oom Stuntel blijft maar doorglijden, tot vlak bij de kassa. „Ohhh... daar kom ik aan!” roept oom Stuntel en in zijn armen houdt hij nog twee ananassen geklemd die hij net heeft kunnen opvangen.

8. Boem! Oom Stuntel botst tegen de kassa op. „Uh... wat... wat is er gebeurd?” vraagt hij. „U deed inkopen, oom!” „O, ja!” Nu weet oom Stuntel het allemaal weer. „Voor de kip met mosterd!” Heintje knikt. „En hier is de rekening!” Heintje laat een hele lange kasabon zien. „Dat wordt vanavond een dure kip, oom!”



Puzzelen met Bobo

Als Margreetje van huis gaat, schijnt het zonnetje. Maar onderweg verandert alles. Een dikke wolk komt er in de verte aan en... plotse-
ling begint het vreselijk hard te regenen. Maar niet zo lang gelukkig.
Zien jullie die zes plaatjes? Leuk, hè? Ze staan alleen wel helemaal
door elkaar. Kun jij ze in de goede volgorde zetten?



* * * * *

DEZE BABEL WERD BE- KROOND

Nadat mijn zoontje van vier de hele middag ademloos naar kindergrammofoonplaten had geluisterd, verkeerde hij nog duidelijk in sprookjesachtige sferen. Op een gegeven moment kwam hij voor me staan en zei met het liefste stemmetje dat ik ooit van hem gehoord had: „Mam, ik wens dat jij in vervulling zal gaan!”

BOBO'S BABELHOEKJE

De redactie van Bobo krijgt regelmatig van ouders post toegestuurd met een grappige of vertederende uitspraken van hun kleuter. We kwamen op het idee om in de komende maanden om de week een „prijzbabel” uit te kiezen, en die te plaatsen in Bobo. Uw kleuter heeft ook vast wel eens een opmerking gemaakt, waarbij U meteen dacht: „Ach, wat aardig...” Probeer U er eens een, of een paar, te onthouden... en stuurt U die dan op naar Bobo. Wie weet, babbelt Uw kleuter dan binnenkort in Bobo's Babbelhoekje! Bovendien wordt iedere inzending beloond met een aardige verrassing!

DIT MOET U WEL EVEN WETEN

Probeer U Uw inzending zo kort mogelijk te houden. Worden de verhalen namelijk te lang, dan krijgen wij moeilijkheden met de plaatsing in het blad. En vergeet U ook vooral niet duidelijk de naam en de leeftijd te vermelden van de kleuter, van wie u een „babbel” instuurt. Alle inzendingen worden eigendom van Bobo.

Uw inzending zó adresseren
Bobobabbel, Postbus 6003, Haarlem.

Inzending van Mevrouw M. Janssen-de Vita, Blériotlaan 15, Amstelveen.

Krabbels eigen kleurplaat

Krabbel is met haar hele familie naar de bollenvelden geweest. Ze hebben daar van alles gezien. Molens, en ook een heleboel bloemen! Krabbel vond het daar zo mooi, dat ze er een tekening van heeft gemaakt. Maar het is wel een beetje een moeilijke tekening geworden. Denk je dat je hem toch wel mooi kunt kleuren?



DE BOLLEBAASJES ZIJN WEER BEZIG!

Deze keer zijn de Bollebaasjes in het oerwoud. De piloot vliegt met z'n vliegtuigje per ongeluk tegen een palmboom aan. Nu krijgt het dikke Bollebaasje allemaal kokosnoten op zijn hoofd! Opa en oma Bollebaas zitten lekker op een draagstoel. Vlak bij hen lag een Bollebaasje heerlijk te slapen in een tent. Maar één Bollebaasje, dat voor de tent zit, gaat net lekker hard trommelen! Een neushoorn zit een ander Bollebaasje achterna.

Eén Bollebaasje zwemt in de rivier. Hij houdt zich vast aan een boom die precies op een krokodil lijkt. Maar een ander Bollebaasje denkt dat het een echte krokodil is, en loopt hard weg! Het meisje is haar paard aan het schilderen. Nu is het bijna een zebra! Een Bollebaasmeisje dat daar vlakbij loopt, heeft een grote strik in het haar. Of niet? En wat vangt het Bollebaasje met het vangnet? Als je goed kijkt, zie je nog veel meer gekke dingen!





Die dappere DORUS!



Dorus snapt er niets meer van! Nou was hij zo lekker met z'n baasje aan de wandel gegaan, maar waar blijft Adrie nou? Ze hadden met z'n tweeën een mooie roeiboot gevonden. Die lag in het gras, vlakbij de vijver. Natuurlijk wilde Adrie er even inklimmen, om te kijken hoe die roeiboot er van binnen uitzag... maar Dorus staat nu al een hele tijd te wachten, maar Adrie komt niet terug! Ach nee... en Dorus kan blaffen wat hij wil, Adrie hoort 'm ook niet... want Adrie is in de roeiboot in slaap gevallen! Wat nu? Dorus springt een beetje om de boot heen, en krabt er met z'n pootje tegenaan, en blaft maar steeds, maar Adrie hoort niks. Maar dan! Dan gebeurt er opeens wat gek. Want heel, heel langzaam begint de boot naar beneden te schuiven... naar het water toe. Tjonge, nou schrikt Dorus wel een beetje, hoor. Hij begint nog harder te blaffen. Waarom wordt Adrie nou niet wakker? Maar Adrie wordt niet wakker... die ligt veel te lekker te slapen in het zonnetje. De boot ligt nu al half in het water. Dorus springt eromheen, en hij probeert er ook in te springen, maar dat lukt niet... En hoe hard Dorus ook blaft, hij kan er niets aan doen dat even later de boot lekker in het water ligt te wiegelen.



Verdrietig staat Dorus aan de kant. Nee, hij vindt er niets aan, dat hij hier alleen in het gras staat en dat Adrie daar midden op het water in de roeiboot zit! Wat moet hij nou doen?

Maar dan hoort hij wat. Dorus hoort een bel, een fietsbel. En ja, een heel stuk verderop komt een grote jongen aan, op een fiets. Opeens weet Dorus wat hij moet doen. Hij kijkt nog even naar de boot: die ligt daar heel stil op het water. En dan rent hij ervandoor! Hij holt regelrecht naar de jongen toe, en blaffen dat hij dan doet! En hij blijft maar om de fiets heen springen. De grote jongen begrijpt er natuurlijk geen sikkedit van. Die wil langs Dorus heen fietsen, maar Dorus laat hem er niet langs! Nee, want Dorus wil dat de grote jongen met hem meekomt, naar de vijver. Maar o, o, waarom begrijpt die jongen dat nou niet? Dan probeert Dorus wat anders. Hij loopt een klein stukje van de fiets weg, maar hij blijft blaffen en achterom kijken. Dan loopt hij weer naar de fiets toe, en dan loopt hij wéér weg. En opeens begrijpt de grote jongen het! Hij gooit zijn fiets op de weg en hij holt achter Dorus aan. En Dorus blijft maar steeds achterom kijken of de grote jongen echt komt natuurlijk. Daar zijn ze bij het water. De jongen trekt een verbaasd gezicht... eerst snapt hij het nog niet. Maar Dorus gaat met zijn pootjes half in het water staan, en blaft weer keihard in de richting van de roeiboot.

En dan... kijk eens, de roeiboot begint een beetje te schommelen, er komen twee handjes aan de rand en daar steekt het slaperige hoofd van Adrie er al bovenuit! En dan weet de grote jongen waarom Dorus zo staat te blaffen. Ritsj ratsj roetsj liggen zijn kleren in het gras, en plons! daar duikt hij in het water. „Ik kom eraan!” proest hij, als zijn hoofd weer boven water komt. „Blijf daar maar stil zitten!”

Nou, Adrie kijkt wel bang, hoor. Maar als de jongen de boot naar de kant begint te duwen, kijkt hij al wat vrolijker! En Dorus... Dorus staat blij heen en weer te springen, net zo lang tot Adrie en de grote jongen weer op de kant staan.

„D-dank u wel” stottert Adrie, met Dorus dicht tegen zich aan. „Welnee!” lacht de grote jongen. „Bedank je hond maar... die heeft het gedaan!” „Je bent de allerbestebestebestebeste hond van de héle wereld!” fluistert Adrie in Dorus' oor. Maar Dorus kwispelt met zijn staart en denkt: „Hmmm... en ik heb alleen maar gebláft!” Maar dat was nou juist het goeie van Dorus!



2 extra dikke Toverbloks kado!

Maar dat is een fijn kado, want op een Bobo-Toverblok staan al je vrolijke vriendjes uit dit blad. Even met een potlood over het plaatje krassen en hup, daar komen ze al tevoorschijn. Tjonge, dat is pas toveren!

Maar liefst 2 Bobo-Toverbloks kado voor het opgeven van 1 nieuw abonneetje.

Wat denk je, zou de kleuter die wel eens met jou aan een Bobo wedstrijd heeft meegedaan ook niet graag elke week dat fijne voorleesblad krijgen? Natuurlijk! Vraag 't maar es, er liggen 2 Bobo-Toverbloks op je te wachten.

28 Bobo-74-03 C

Bobo-Kado-Bon

Bon invullen of de gegevens ervan overnemen op een vel papier en in een als brief gefrankeerde envelop sturen naar: 28 Bobo, Postbus 400, Amsterdam. Voor België: Bobo, Jan Blockxstraat 7, 2000 Antwerpen.

(hier eigen naam en adres invullen)

Naam:

Adres:

Plaats:

Prov.:

Bobo stuurt mij per post 2 Bobo-Toverbloks.

Deze kleuter wordt Bobo-abonnee:

Naam:

Adres:

Plaats:

Geboortjaar: jongen/meisje

Prov.:

Handtekening ouder:

Stuur het blad (aangeven wat gewenst wordt).
☐ per bladenman, de betaling wordt met hem geregeld.
☐ per post, betaling per kwartaal (13 nrs.) d.m.v. de toegezonden acceptgirokaart.

Bobo abonneeprijs 65 ct. per week of f 8,45 per kwartaal (13 nrs.) Prijs voor België: 11 F. Deze aanbieding is geldig tot 18 oktober 1974.



simmie het olifantje met de lange slurf



1. Vandaag is er feest! De burgemeester geeft zakken vol met snoepjes aan de kinderen die zich hebben verkleed. „Kijk, daar staat een zeerover!” zegt Simmie. „Vlug! Laten we ernaar toe gaan! Misschien krijgen wij dan ook 'n paar snoepjes van ze!”



2. Maar als Simmie en Rongrong ook snoep willen winnen, dan moeten ze zich éérs verkleed. „Maar op het strand liggen tóch geen leuke kleren!” zegt Rongrong. Maar Simmie heeft 'n plannetje. „We moeten zelf kleren gaan maken!” zegt hij.



3. „Ik doe net of ik een zeemeermin ben!” roept Rongrong. „En ik een olifantep prinsesje!” zegt Simmie. Rongrong maakt dan een hoge berg van zand en Simmie legt zeewier op zijn hoofd en maakt een klein rokje. „Zie ik er zo niet mooi uit, Rongrong?” vraagt hij.



4. De burgemeester vindt ook, dat Simmie en Rongrong er mooi uitzien. „Kijk eens!” roept hij. „Hier hebben jullie ook een zak met snoep!” Simmie en Rongrong zijn erg blij. „Ik wist wel, dat wij ook een prijs zouden winnen!” zegt Simmie.



Kijk nou eens...

...hoe verbaasd die kind'ren,
met z'n tweetjes in de boot,
kijken naar de kudde dieren. ...
tjongejonge, zeg, wat gróót!

De voorste, dat zijn waterbuffels,
die daar zo te gluren staan.
Dan de gnoes, dan twee impala's,
en antilopen achteraan!



GA JIE MIEE NAAR



1. Er is kermis! En een hele grote ook: met draaimolens en zweefmolens en een reuzenrad en een spooktent... en natuurlijk met een heleboel kraampjes waar je allemaal lekkere dingen kunt kopen: zuurstokken en toverballen en suikerspinnen... het is een echte kermis met alles wat er bij hoort!

2. Natuurlijk gaan Pukkie en Wanda er ook heen. Omdat het nog tamelijk ver is, gaan ze er met Sneeuwvlok, het vliegende paardje, naar toe. „Ik wil in de draaimolen!” zegt Pukkie. „En in het reuzenrad, en in het spiegelhuis...” Hij weet zo gauw niet wat hij nu het allereerste zal gaan doen!



3. Nu, eerst de draaimolen maar. Pukkie staat er een poosje naar te kijken. „Hm... geen één paardje in de draaimolen is zo mooi als mijn Sneeuwvlok,” zegt hij dan. En... hij krijgt een idee!



4. En wat doet Pukkie? Hij pakt Sneeuwvlok bij de teugels en... zet hem op de draaimolen! Daar gaan ze, in het rond. Steeds harder en harder zwieren ze door de bocht.



5. Arme Sneeuwvlok! Ach, hij is helemaal geen draaimolenpaardje... die zijn van hout, en voelen er helemaal niks van. Maar Sneeuwvlok? Die wordt steeds draai-ger! Zie je al hoe zielig hij kijkt?

Abonnementsopgaven: Schrijf naar postbus 400, Amsterdam of bel 020-5411345 dan wel één van de onder „inlichtingen, klachten, enz.” vermelde nummers. **Abonnementsprijzen:** 65 cent per week of f 8,45 per kwartaal (13 weken). **Losse nummers:** 80 cent, verkrijgbaar bij kiosk, boek- en tijdschriftenhandel, supermarkt en warenhuis. Prijzen en condities buiten Nederland en België worden op aanvraag verstrekt. **Verkoop en distributie.** Medianet bv, Postbus 400, Amsterdam. **Betalingen.** Wie het blad via de bladenman/ wederverkoper ontvangt, kan de betaling met hem (per week, maand of kwartaal) regelen. Komt het blad per post, dan wordt voor de betaling per kwartaal een stortings/acceptgirokaart toegestuurd. **Inlichtingen, klachten enz.** Abonnees die het blad via de bladenman/wederverkoper ontvangen, kunnen zich tot de volgende servicepunten wenden: **Amsterdam,** Parnassusweg 215, tel.: 020/736211-736212. **Alkmaar,** De Laat 12-14, tel.: 02200/16077. **Arnhem,** Boulevard Heuvelink 147, tel.: 085/451551-451553. **Breda,** Jorisstraat

Weekblad Een uitgave van
Oberon
uitgeverij voor jeugd en sport
Postbus 6003
Ceylon 5-25, Haarlem
tel. (023) 33 90 40
Bobo
nr. 28 - 12 juli 1974

SPROOKKJESLAND?



6. Och och och, wat voelt Sneeuwvlok zich ziek als hij even later van de draaischijf afstapt! Wanda vindt het helemaal niet zo leuk van Pukkie, dat hij dat gedaan heeft. „Kijk nou eens naar die arme Sneeuwvlok!” zegt ze boos. „Hij is er helemaal draaierig van!” Tja, Pukkie ziet het nu ook... en krijgt spijt!



7. Maar ja, er is niks meer aan te doen. Toch is de pret er wel een beetje vanaf, en daarom gaan ze maar weer naar huis. Voorzichtig klimmen Pukkie en Wanda op Sneeuwvlok, en daar vliegen ze al. Maar o... het gaat helemaal niet goed. Die arme Sneeuwvlok is nog zo draaierig, dat hij heel gek vliegt!



8. Hij maakt allemaal kringels en kronkels in de lucht, en hij gaat op en neer, en heen en weer... nee, hij is echt helemaal in de war. Het duurt ook veel langer voor ze eindelijk bij het Sprookjespaais terug zijn. „Hèhè,” zegt Wanda. „We hebben er nog nooit zo lang over gedaan!”



9. Pukkie stapt ook af. Maar dan... o, o, o! Door al die rare kronkels van Sneeuwvlok is Pukkie óók draaierig geworden! Wanda moet er wel een beetje om lachen. „Eigen schuld...” zegt ze. En dan moet ze alles aan de verbaasde Sprookjeskoningin uitlegen. En dat is een heel verhaal!

20, tel.: 01600/52250-52251. **Den Haag**, Stationsweg 76, tel.: 070/632944-632947. **Eindhoven**, Stratumseidijk 23 h, tel.: 040/112625. **Enschede**, Brinkstraat 121, tel.: 05420/15828. **Groningen**, Ged. Kattendiep 29, tel.: 050/125650. **Leeuwarden**, Verlengde Schrans 26, tel.: 05100/26330. **Roermond**, Willem II Singel 33a, tel.: 04750/13343. **Rotterdam**, Brandersplaats 12-13, tel.: 010/132090. **Utrecht**, Bartoklaan 21, tel.: 030/938941. **Zwolle**, Westerstraat 21, tel.: 05200/13551. Kantooruren van 8.30 uur tot 17.00 uur van maandag t/m vrijdag. Voor abonnees die het blad **per post** ontvangen: Afdeling Postabonnements BOBO, Postbus 299, Haarlem, tel.: 023/339040. **Adreswijzigingen**. Drie weken tevoren opgeven aan de bladenman/wederverkoper of de Afdeling Postabonnements (zie inlichtingen, klachten enz.) **Advertenties**. Admedia bv, Postbus 7902, Amsterdam, tel.: 020/5411345. **Verdeler voor België** NV Tijdschriften Uitgevers Mij., Jan Blockstraat 7, 2000 Antwerpen, tel.: 03-382380. Postrekening nr. 834.05. Prijs per nummer 11 F; verkrijgbaar bij de verkoper en in de boek- en dagbladhandel. **Agency for Canada** Dutch Magazine and Book Import Cy, 129 Huronstreet Oshawa - Ont. Att. Mr G. Altena. © 1974 Oberon bv, Haarlem, Holland. **Halfjaar-verzamelbanden** (om zelf oude nummers van BOBO in te binden) zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de bladenman/wederverkoper à f 7,50. Ziet u de bladenman/wederverkoper niet, dan kunt u ook bestellen door overschrijving van f 7,50 + f 1,- verzendkosten (totaal dus f 8,50) op girorekening nr. 9229 t.n.v. Medianet bv, Extra Uitgaven, Amsterdam, duidelijk bij betaling vermelden: „Verzamelband BOBO”.



Jimmie de cowboy



1. Op een dag ontmoet Knorrepot, het varkentje, een ander varkentje. „Wat zie jij er mooi uit!” zegt Knorrepot. „Natuurlijk!” zegt het varkentje. „Ik ga naar de grote varkenwedstrijd in de stad. Daarom moet ik er erg mooi uitzien!”



2. Nou, daar voelt Knorrepot eigenlijk ook wel wat voor. „Als ik naar de varkenwedstrijd ga, win ik vast de prijs voor het mooiste varken!” denkt Knorrepot. Even later zit Knorrepot in het bad. Hij boent en boent net zo lang, tot hij glimmend roze ziet.



3. Jimmie gelooft nooit dat Knorrepot de varkenwedstrijd zal winnen. Maar toch is hij erg nieuwsgierig. „Vlug, Appel! Dan rijden wij ook naar de stad. Ik wil Knorrepot daar wel eens zien! Tenslotte is het een vriendje van ons, niet?”



4. Maar onderweg krijgt Jimmie een heel leuk idee. „We gaan Knorrepot verrassen!” zegt hij tegen Appel. En als ze even later bij de jury zijn, geeft Jimmie hun een grote doos chocolade. „Eh... wat ik u wil vragen, is 'n beetje raar!” zegt Jimmie.



5. Even later komt de jury bij elkaar om de prijswinnaar bekend te maken. Knorrepot glimt van trots. „Let maar op! Ik heb natuurlijk de eerste prijs gewonnen!” zegt hij. Maar wat is Knorrepot verdrietig als dat andere varkentje het wint!

6. „Huhu, nou ben ik het lelijkste varkentje!” huult Knorrepot. Maar plotseling hoort hij het: „De prijs voor het vrolijkste varken is gewonnen door... Knorrepot!” „Hoera!” roept Knorrepot. En even later krijgt hij een hele grote doos chocolade!